

Ibrahim Pekköz, medeoprichter van het Koerdisch parlement in ballingschap en de Koerdische televisiezender MED-TV:

‘De zaak Baybasin siert een democratische rechtsstaat als Nederland niet’

‘Mijn naam is Ibrahim Pekköz en sinds 28 jaar ben ik woonachtig in Duitsland, waar ik als politieke vluchteling naar toe ben gekomen. Ik kom uit het noorden van Koerdistan, ook wel Turks-Koerdistan genoemd. Ik heb mij in vele Europese landen actief voor de Koerdische zaak ingezet, maar voornamelijk in Duitsland. In 1994 hebben we de eerste stap gezet inzake de opzetting van het Koerdische Parlement in ballingschap. Hierin heb ik een actieve rol gespeeld als een van de oprichters en als bestuurslid. De Koerdische zender MED-TV is in het jaar 1994 opgericht en medio 1995 heb ik de taak van algemeen coördinator op mij genomen. Tot augustus 1998 heb ik die taak met veel plezier uitgevoerd. Na mijn vertrek bij MED-TV ben ik direct vertrokken naar Syrië. Daar ben ik zeven maanden gebleven tot aan het vertrek van de heer Abdullah Öcalan. In 1999 heb ik de heer Huseyin Baybasin leren kennen. De voornaamste reden van ons contact was het feit dat hij erg gevoelige informatie had over ernstige misdaden, begaan door de president, ministers en andere topambtenaren van de Turkse staat. Hij wilde als klokkenluider MED-TV gebruiken als spreekbuis en ik vond dat het publiek het recht had om deze ernstige feiten te weten. We hebben gedaan wat ons juist leek en hebben een aantal reportages met hem opgenomen waarin hij het nodige heeft verklaard.

In die periode heeft hij, samen met mij, veel contact gehad met de Koerdische politieke vertegenwoordigers in Europa. Ik heb vele diepgaande gesprekken gehad met de heer Baybasin en die gingen voornamelijk over het vinden van een diplomatieke oplossing voor het Koerdische conflict. Daarnaast wilde hij hulp bieden aan de in Europa woonachtige Koerden op het gebied van sociale knelpunten, handel en economie. Ik heb veel geleerd van zijn ruime kennis en informatie. Om te beginnen heb ik zijn ideeën gedeeld met de heer Öcalan en vervolgens met de vertegenwoordigers van de Koerdische beweging. In vele

vergaderingen zijn de aanbevelingen van de heer Baybasin diepgaand besproken. Tevens heeft de heer Baybasin meermaals met de heer Öcalan via de telefoon uitgebreid gesproken over zijn ideeën inzake de bovengenoemde obstakels. Zonder het verhaal nog langer te maken, probeer ik het volgende te zeggen. Zowel ik als de vertegenwoordigers van de Koerdische beweging hebben meermaals het volgende uit zijn mond gehoord: 'Het Koerdische conflict dient op een democratische wijze opgelost te worden. De Koerdische vrijheidsbeweging moet zich in de Europese landen actiever opstellen op democratisch vlak, voornamelijk in Nederland. Wij moeten de mensen hierover inlichten en enthousiast maken.' Ik heb erg vaak contact gehad met de heer Baybasin en nog nooit heb ik hem horen zeggen dat hij enige vorm van schade wil toebrengen aan de Nederlandse overheid of andere overheden. Zoiets is nooit ter sprake geweest en onder andere om deze reden heb ik hem met een gerust hart bezocht.

De nacht voordat hij werd gearresteerd waren we samen en hebben we een uitgebreid telefoongesprek gehad met Abdullah Öcalan. Ik ben ervan overtuigd dat ik de heer Baybasin erg goed ken. Als hij daadwerkelijk zo'n naar persoon is als de rechtbanken en justitie hem proberen af te schilderen, geloof mij, dan zou ik dat wel hebben opgemerkt. Hij verkeert in een zeer kwetsbare positie als gevangene. Hij is het slachtoffer van verschillende complotten, chantages en beschuldigingen. Ikzelf ben hier getuige van geweest. Zijn enorme bijdrage aan de Koerdische zaak is één van de hoofdredenen waarom hij gevangen wordt gehouden.

Geachte academici, verdedigers van mensenrechten en journalisten. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie inzet en betrokkenheid. Wat ik erg spijtig vind, is hoe een land als Nederland, dat staat voor vrijheid, gelijkheid en mensenrechten, een man die staat voor vrede, tot op de dag van vandaag nog gevangen houdt. Deze zaak siert een democratische rechtsstaat als Nederland niet. Ik geloof er heilig in dat het recht gaat zegevieren en dat de heer Baybasin als onschuldig man vrijgelaten gaat worden.

Al een tijd lang heb ik mij verheugd op de conferentie en ik wilde mijn gedachten in persoon met jullie delen. Helaas was ik niet in staat om te komen om familiale redenen, mijn excuses hiervoor.'